

11. Het Caeciliahof.

Welkom op het Dorpsommetje “Rundje um America”.

Het Caeciliahof, genoemd naar de heilige Caecilia, patrones van onze fanfare St. Caecilia.



Het Caeciliahof is een erg leuk hofje, dat tot stand kwam in de 70-er jaren. Het hofje kwam in de tuin van Bakker Fuchs en het weiland van Sjeng en Dora Janssen (beiden gelegen aan de Nusseleinstraat). De eerste huizen verrezen aan de ingang bij de Kabroekstraat. Het hofje werd volgebouwd met enkele vrijstaande woningen en de rest tweekappers. Het is inmiddels een prachtig groen woongebied.

Het is een actieve buurt, die bijvoorbeeld actief is in het onderhoud van de eigen buurt: hun hofje. Onderstaand een impressie van de bouw van de eerste woningen.



De families Smulders en Groesz waren de eerste bewoners.





