

13. Het Kerkbos

Welkom op het Dorpsommetje “Rundje um America”

U bevindt zich nu vlakbij of in het zgn. Kerkbos.

Het bos is een oude mooie groene long aan de rand van het dorp.

In de notities van de Parochie van de H. Jozef zien we dat er op 4 november 1906 door het kerkbestuur het volgende wordt besloten:

Vanwege het feit dat de grond, het zand van te geringe kwaliteit is en omdat er geen pachters meer te vinden zijn voor deze slechte grond, wordt besloten om er maar dennen op te poten.

Dit was de eerste keer dat er sprake was van “de Kerkenbos”.

Het bos werd enkele malen voor een deel gerooid. In de 30-er jaren werden de stronken door de voetballers uit America opgeruimd en werd er een voetbalveld ingezaaid.

In 1940 werd het weer aangeplant met dennen, lariksen, elzen en prunus.



Aan de Kerkbosweg staan nog wel een groot aantal monumentale beuken.

Zie foto linksonder

Tot voor enkele jaren was het bos nog eigendom van het kerkbestuur. Intussen heeft de gemeente Horst aan de Maas het Kerkbos overgenomen.

Het onderhoud wordt gedaan door de kinderen van Jong Nederland.



Onderstaand een kaartje met daarop het zgn. Kerkebosch (omstreeks 1955).



Het Kerkbos is een mooi wandelgebied. En een mooie plek voor de jeugd om te spelen. Vanuit Kindcentrum de Wouter is er dan ook een ingang naar het bos vanaf de speelplaats.