

18. Welkom op het Turfstekerspad in America / Plekske van geluk Beukenhof.

Welkom op het Dorpsommetje “Rundje um America”.

America is ontstaan op een kruising van “wegen”. De spoorwegontsluiting (Venlo - Eindhoven) van het Peelgebied in 1866 vormde de aanzet tot de ontwikkeling van deze nederzetting in de Peel. Toen er betere wegen aangelegd konden worden, kwam er een dorp met een gemengde bevolking tot stand.



Het dorp lag in het grote veen- en heidelandschap van de Peel. Zoals in andere veenkoloniën was het leven er hard en moesten de mensen hard werken voor weinig geld. De keuterboeren en veenarbeiders, de turfstekers hadden een moeilijk bestaan. De zelfredzaamheid was groot. Dit heeft mede het karakter van de Amerikanen gevormd.

Vanuit de hele regio kwamen mensen in vroeger tijden in De Peel turf steken om hun



huizen in de ijzige winters warm te houden. Een aantal van hen kwam ook naar De Peel om daar met turfsteken wat centen bij te verdienen. Vanuit de omgeving van Horst en Sevenum kwamen ze door America en volgden daar het oude Turfstekerspad richting Peel.

U loopt over gedeelten van de route van de oude Turfstekers en bovendien een ommetje door het centrum, het buitengebied en de natuur van America.

De Stichting Werkgroep Oud America, de dorpsraad en hengelsportvereniging De Put, in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, St. Landschap Horst aan de Maas en het IKL zijn verantwoordelijk voor deze wandelroute in en rond America.

Het ca. 8 kilometer lange Turfstekerspad is herkenbaar aan de stickers en strips, loopt van café Boëms Jeu, via het voormalige openluchttheater Beukenhof (waar u zich nu bevindt) en visvijver de Put naar het Putbos, ‘d’n bos van Van de Griendt’. Daarna gaat het via de Midden Peelweg en de Wouterstaat verder naar een zandpad langs vakantiepark Limburgse Peel (voorheen Loohorst). Dat zandpad, op oude kaarten het enige richting De Peel, voerde mensen uit Horst en Meterik vroeger naar De Peel. Verder gaat het dan via een uitloper van de Schadijkse Bossen, een eenden- en paddenpoel weer terug naar America, waar de wandelaars kennis kunnen maken met het centrum, de winkels, de horeca, de kiosk bij het spoor, de St-Jozefkerk en heemkundemuseum De Moeëk.



Wij wensen u veel wandelplezier op het Turfstekerspad.

18. Plekske van geluk Het Beukenhof in America

Locatie: Wouterstraat / Putweg America

Welkom op het Dorpsommetje “Rundje um America”.

Het Beukenhof is vlak na de oorlog in gebruik genomen als permanent openluchttheater van de toneelvereniging de Vrije Spelers uit America. Het was een theater met wel 500 zitplaatsen en de eerste uitvoering vond plaats in augustus 1945. Velen hebben jarenlang genoten van de openluchtspelen, die in een bijzonder sfeer werden opgevoerd. Vanaf 1955 werd het openluchttheater niet meer gebruikt vanwege de hoge kosten en de weersrisico's.



Van het voormalige openluchttheater uit lang vervlogen tijden was voor enkele jaren nauwelijks nog iets terug te vinden. Hoog tijd dus om daar iets aan te gaan doen. Het idee daarvoor is ontstaan vanuit toneelvereniging De Vrije Spelers uit America. De wellicht bekendste

toneelvereniging van Limburg speelt elke vijf jaar een grote toneelproductie op een bijzondere plek. Hoe mooi zou het zijn om voor de toekomstige grote producties Het Beukenhof nieuw leven in te blazen zodat oude tijden in een modern jasje kunnen herleven!

Een groep enthousiaste en gedreven mensen is begin 2017 gestart met het uitwerken van de eerste plannen. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat Het Beukenhof veel meer zou moeten worden dan alleen het decor van een nieuw toneelstuk. Een nieuw openluchttheater met de sfeer van weleer, een gerenoveerde dierenweide en nieuwe speeltoestellen, kortom een park waar jong en oud zich thuis voelt. Een park voor en door Amerikanen, maar ook daarbuiten. ***Cultuur, natuur maar vooral mensen dienen hier samen te komen!***



In dit mooie park kom je tot rust en geniet je van de spelende kinderen, de leuke dieren in de dierenweide en regelmatig van een goed toneelstuk, een muzikale voorstelling of decor van een goed gesprek.

De kinderen van de basisschool zijn regelmatig te gast in dit mooie speelpark, dat uitgeroepen werd tot een van de Plekskes van geluk in onze gemeente!