

# 31. Kerkhof St. Josephparochie

Welkom op het Dorpsommetje “Rundje um America”

Op 17 mei 1891 vond de eerste vergadering van het Kerkbestuur plaats met in hun midden pastoor Johannes Jeuken, die op 26 april 1891 geïnstalleerd was. Het kerkbestuur bestond uit de heren J. Jeuken (pastoor), Th. Peeters, G. Willems en J. v/d Homberg.



In juni 1891 krijgt het kerkbestuur vergunning tot het oprichten van een bijzondere begraafplaats en wordt bepaald dat er op het kerkhof een lijkenhuis ingericht wordt voor de tijdelijke bewaring van lijken, overleden aan besmettelijke ziekten. In september komt er een dringend verzoek van burgemeester Houba van Horst om haast te maken met het inrichten van het lijkenhuis in verband met het uitbreken van de Aziatische cholera.



Het oude kerkhof zag er aanmerkelijk anders uit dan nu. Er was veel meer uniformiteit in grafmonumenten.

Situatie anno nu



Op het kerkhof is een speciaal grafmonument dat onze slachtoffers in de 2<sup>e</sup> wereldoorlog herdenkt.



In de loop van de jaren is de begraafcultuur veranderd en ook zijn er veel graven geruimd. Achter aan op het kerkhof heeft de Werkgroep Oud America enkele markante grafmonumenten kunnen herplaatsen en zodoende behouden voor de toekomst.

