

7. Stolpersteine + plaquette bij Nusseleinstraat 10

Welkom op het Dorpsommetje “Rundje um America”.

Het Stolpersteinenproject is een doorlopend project van de Duitse kunstenaar Günther Demnig. Een over geheel Europa verspreid “Monument in Progress”, dus een doorlopend kunstproject voor alle slachtoffers van het nationaalsocialisme.

Ze herinneren aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova's getuigen en gehandicapten.

De kunstenaar noemt ze “Stolpersteine” omdat je erover struikelt en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op betonnen stenen zijn, in een messing plaatje, een naam, een geboortjaar, soms een deportatiedatum, en zeker plaats en datum van het overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) werden lange tijd allemaal door de kunstenaar zelf met de hand gemaakt en geplaatst.



In America zijn er in september 2019 door Günther Demnig op 2 plaatsen Stolpersteine geplaatst: aan de Putweg bij Villa Paula en hier aan de Nusseleinstraat.

In beide gevallen gaat het om Joodse onderduikers, die tijdens de oorlog in America opgepakt en vermoord zijn door de Duitse bezetter.

In America verbleven op vele plekken Joodse onderduikers, vaak jonge kinderen. Soms bij toeval, soms door een inval, maar ook soms door verraad werden deze Joodse onderduikers dan opgepakt en voor de Joodse mensen, die in de concentratiekampen vermoord werden, worden deze Stolperstenen geplaatst.

Op 1 augustus 1944 werden ook in America een 5 tal volwassenen opgepakt. Drie personen bij waar vroeger bakkerij **Schoeber - Volleberg** was aan de huidige Nusseleinstraat 10 in het centrum van America.

Deze familie Ginsberg was een Poolse vluchtelingenfamilie die na veel omzwervingen daar was ondergedoken. Er was mogelijk verraad in het spel. Vader **Benjamin Ginsberg**, moeder **Rosa Ginsberg - Rosen** en zoon **Arthur**. De ouders waren door bemiddeling van o.a. **Nico Dohmen** hier ondergebracht, maar de zoon zou op eigen houtje een duikadres hebben gevonden. De familie is meegenomen en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd waar ze op 16 oktober 1944 zijn vergast.